

Tholen 5 Januari 2021.

Jaarverslag : Stichting Ontmoetingscentrum "Binnen Bereik" Kalenderjaar 2020

De Heer zelf gaat voor u uit, Hij zal u bijstaan en geen moment van uw zijde wijken.

Wees niet bang en laat u door niets ontmoedigen.

(Deuteronomium 13:8) Woord voor het nieuwe jaar.

Voorwoord: Het jaar 2020 ligt weer achter ons en als we terug kijken, wat een jaar hebben we dan toch weer meegemaakt. Ons is duidelijk geworden hoe kwetsbare mensen we allemaal zijn, dat heeft deze afgelopen tijd wel duidelijk gemaakt. Zo zijn we allemaal stil gezet bij dit feit en dat een virus een hele wereld in zijn greep kan houden. Zo hebben we van alles voorbij zien komen, van theorieën, complot denkwijze, maar ook ware woorden en bemoedigingen. Denk dat een ieder in zijn eigen persoonlijke situatie wel zo zijn verhaal heeft om te vertellen en die horen we graag. Natuurlijk wisten we allemaal wel dat er iets stond te gebeuren, maar deze vorm is ons toch grotendeels overvallen. Laten we Gods Woord als leidend gebruiken ook weer in het nieuwe jaar, want we weten dat al deze dingen moeten gebeuren, onze Heer Jezus heeft het allemaal voorzegt. Maar zelfs dit is zo hoopvol. Laten we dan met deze wetenschap ons inzetten om Gods Heilsplan van redding nog meer te vertellen onder de mensen. Elkaar bemoedigen en helpen waar mogelijk, dit doen we natuurlijk al jaren, maar nu meer specifiek op dit vlak.

Gelukkig zijn voor een groot deel heel wat zaken bij Binnen Bereik kunnen doorgaan, alleen het inloophuis moest steeds dicht en is nu vanaf 13 oktober weer gesloten tot 19 januari door de maatregelen rondom corona, het inloophuis vrijblijvend binnen lopen en koffie drinken een praatje maken, valt onder de horeca. In overleg met gemeentehuis doen we dit nu op afspraak. Dit kan met drie mensen. Verder loopt hulpverlening, pastoraat, muzieklessen en alle andere zaken gewoon door. Goddank. We hebben het juist druk gehad op deze vlakken, de nood is soms hoog en de verhalen zijn soms schrijnend. Drugs-preventie lessen op school is maar 1 keer gebeurd afgelopen jaar, jammer genoeg. Niet de belangrijkste prioriteit voor scholen in deze tijd, begrijpelijk maar laten we aub niet onze jeugd uit het oog verliezen, juist op dit gebied.

Terug kijkend op 2020 kunnen we zeggen dat, doelstellingen en visie ook weer uitgeleefd en behaald zijn en onze status als stichting is redelijk gezond. Mede door sponsering en giften,

waarvoor alle partijen dank. Ook is onze **ANBI-status** gehandhaafd en actueel. Ook het team van vrijwilligers/ medewerkers die de stichting helpt in het ontmoetingscentrum is actief en betrokken. (Waarvoor dankbaarheid) De verslagen van de stichting en activiteiten conform doelstelling en visie zullen in onderstaande verslag tot uiting komen. U zult opmerken dat veel tekst hetzelfde is maar dat is mede omdat ons werk en de mededelingen hier omtrent veelal hetzelfde blijft. Veranderingen zullen vermeldt worden. Voor meer info, zie website.

Wij wensen iedereen een hoopvol en beter 2021 toe.

L.C. Oerlemans (Bestuursvoorzitter)

Betrokkenheid voor Tholen en omstreken, De vaste bezoekers die het centrum bezoeken hebben echt hun vaste plaats gevonden waar ze onder de mensen kunnen blijven komen. Alleen gebeurt dit nu op afspraak. Zodat het sociale aspect in hun leven verhoogt blijft met passen en meten. Bezoekers ontvangen gratis koffie, thee of een sapje. Dit jaar bijna geen gezamenlijke maaltijden door maatregelen, maar er is voor deze personen toch altijd een helpende hand geweest in voorziening van boodschappen ect...

Binnen Bereik is dan ook voor vele niet meer weg te denken, omdat het veelal mensen zijn die tussen wal en schip vallen, maar ook enkele invalide en mindervalide mensen hebben hun vaste plekkie gevonden. Deze groep was moeilijker omdat dit de kwetsbaarste groep is, wel huis bezoeken afgelegd als het mogelijk was.

De meeste zijn dankbaar dat er naar hun omgekeken wordt en dat ze gewaardeerd worden zoals ze zijn. Kort gezegd is het centrum voor vele hun vaste stekkie en ook voor als er een nood is of een hulpvraag.

Een vaste plaats te bieden voor en door mensen, is in bovenstaande verwoording al grotendeels benoemd, alleen om dit alles praktisch te maken. Is er dagelijks een ander team aanwezig voor de leiding in het centrum. Deze teams van 2 mensen functioneren van 10.00uur tot 13.00uur en van 13.00uur tot 16.00uur. Nu alleen met huisbezoeken of in het centrum op afspraak. Hopelijk mag het binnenkort weer beter worden ,zodat ieder weer gewoon gebruik kan maken van het centrum. Voorlopig nog corona-maatregelen!

Hulpverlening en begeleiding op diverse gebieden, Gelukkig is dit aspect van het werk grotendeels kunnen doorgaan ondanks alle maatregelen. Dit is een aspect van het werk van

de stichting dat meestal plaats vind op kantoor , op locatie, of aan huis bij betrokkenen. Ook het afgelopen jaar hebben we weer wat mensen voort kunnen helpen in de meest uiteenlopende situaties.

Pastorale zorg.

Verslavingszorg.

Administratie. Ect...

Afgelopen jaar enkele mensen clean geworden en tot geloof gekomen en willen zich zelfs laten dopen, binnenkort weer in de Oosterschelde. Ook weer enkele mannen kunnen plaatsen bij MF-CARE in Wemeldinge, waar we nog steeds goede samenwerking mee hebben.

Dit is een gedeelte van ons werk wat behoorlijk intensief is maar afgelopen jaar ook weer mooie resultaten op heeft geleverd. Maar soms ook moeilijke situaties, vooral met verslavingszorg, waarin we zien dat gebruikers steeds jonger worden en grensoverschrijdend gedrag steeds meer toeneemt. We spreken regelmatig raden-loze en huilende ouders. Dit is het afgelopen jaar niet minder geworden, eerder meer.

We vertrouwen op Gods voorzienigheid en hulp, dit is altijd al goed gekomen.

Praktische bijstand verlenen, deze bijstand verlenen heeft in 2020 voorzien aan het bijstaan van mensen in de meest moeilijke situaties, omdat er voor hun in de persoonlijke of gezinssituatie geen mogelijkheden waren om boodschappen te doen of kleding te kopen. Of door onderwijs-ongelijkheid geen mogelijkheden waren om de kinderen naar voortgezet onderwijs te kunnen laten reizen, simpelweg omdat er geen geld of voorzieningen voor zijn. (boven 20 km) Voorzien in o.a. boodschappen, kleding, opwaarderings OV kaarten , Kerstpakketten ect , zijn verdeeld onder behoeftigen. Ook weer dankbare gezichten mogen zien.

Dichtbij de mensen staan in moeilijke situaties, is ook gedeeltelijk al benoemd hierboven om praktisch bijstand te verlenen. Hieraan kunnen we nog toevoegen dat we contact blijven houden met deze mensen en structurele oplossingen proberen te vinden, zodat ze beter door het leven kunnen. Dit gebeurt o.a. in het centrum maar de meeste hulpverlening gesprekken gebeuren thuis bij mensen of op een andere locatie. Ook het afgelopen jaar veel via Zoom of video bellen gegaan. Omdat het vaak zo persoonlijk of ingrijpend is dat het een private sfeer vereist. Ook dit is allemaal anders in verband alle maatregelen rondom corona. Bij klachten kunnen we niet bezoeken of bezocht worden. Soms een heel gepuzzel, dus hopelijk binnenkort allemaal wat beter.

Mensen bereiken met het Evangelie, is het afgelopen jaar ook gebeurd en komt tot uiting in het organiseren van Geloofsgesprekken of in een persoonlijke benadering.

Verder geen deelname tijdens de Braderie Tholen doordat deze afgelast was.

Ook de geloofsgesprekken met maaltijd steeds moeten schrappen wegens corona.

Flyers, Bijbels en boeken wel uit gedeeld. Ook duizend Flyers in brievenbus gedaan bij mensen.

Maar we blijven mensen toch benaderen met het Evangelie waar mogelijk.

Muzieklessen die gegeven worden, is gelukkig kunnen blijven doorlopen en is bovendien ook goed om contact met de jeugd te houden, ze leren muziek maken en is ook preventie, doordat er veel gedeeld wordt en besproken wordt, veel vragen bij de jongeren. Wilde we toch benoemen in dit verslag omdat er toch mooie ontwikkelingen uit voort komen. We zien dat vele jongere cursisten uit Thoolse kerken echt op zoek zijn naar vernieuwing in hun persoonlijke aanbidding en gezamenlijk prijzen van onze Heer. De toename is dan ook opmerkelijk te noemen en we vinden het geweldig om te zien dat jongeren verlangen naar vernieuwing. Ook komen er weer meer persoonlijke contacten en gesprekken uit voort, ook met ouders van cursisten. We wilde dit toch graag vermelden in dit verslag. Ook in 2020 was het niet anders. Juist in deze moeilijke tijd zijn dit goede dingen voor de jeugd. Die het momenteel toch lastig hebben door uitval op school, geen activiteiten, vaak hebben ze juist aan de lessen een uitje en ze delen veel tussendoor tijdens het muziek maken.

Samenwerken met andere organisaties en kerken, doen we eigenlijk al langere tijd, ons complete team van 10 personen, wat minder geworden doordat er door omstandigheden enkele zijn gestopt, die helpt in het centrum bestaat uit mensen van verschillende denominaties. Zowel van het eiland Tholen en omstreken. Dit bevordert het inter-kerkelijk aspect en karakter van onze stichting. Ook komt dit tot uiting in de ondersteuning die we wederzijds mogen geven aan elkaar. We mogen giften ontvangen en ook weer uitdelen. Ook verwijzen we mensen naar elkaar door, dit kan zijn op het gebied van praktische hulpverlening of op geestelijk vlak. Zo is het een groot goed om een hand en een voet voor elkaar te zijn. Zo willen we ook weer in het nieuwe jaar 2021 samen optrekken om tot een zegen te zijn voor onze omgeving.

*Tot slot, zijn wij **alle medewerkers, donateurs, sponsors en kerken dankbaar** voor de inzet en medewerking, waardoor we onze doelstellingen en visie kunnen en mogen uitleven voor Tholen en omstreken.*

Met vriendelijke groet,

Bestuur stichting ontmoetingscentrum "Binnen Bereik"

www.binnen-bereik.com